

Beste Dierenopvang 't Hart,

Het gaat om het volgende: mijn zoon heeft 1,5 jaar in Spanje gewoond nadat hij was vastgelopen in Nederland gezien zijn gedrag als puber met ADHD en Autisme. In Spanje kwam hij bij een gastgezin waar hij van de basis af weer leerde om gezond om te gaan met mens & dier en zichzelf te handhaven ondanks zijn handicaps en uitdagingen. Dit gebeurde onder andere door het werken in Refugio (4 hectare grond in Aspe (Alicante). Daar is een Natuur & Milieu vriendelijke tuin, de bostuin, met daarin een dierenasiel REFUGIO. Beleven, ontdekken en leren staat er centraal. Hij is er nog steeds enthousiast over, wat hij daar kon bijdrage aan het herstel van de dieren.

De jongeren die in het Gezinshuis Soria terecht komen hebben het allemaal zwaar gehad. Zij komen vaak uit internaten en hebben een heel traject vol "mislukkingen" afgelegd. Juist door ze te laten werken met onder andere kansarme dieren die verwaarloosd, zwervend of afgedankt hun leven doorbrengen, ontstaan er een band en "een metafoor". Deze dieren weer op hun pootjes krijgen, goed van gedrag & gezond maken laat zien dat er vaak echt een nieuwe kans is. Voor mens & dier. Er is een dierenarts in dienst van Refugio waar ze veel van leren en waar de dieren nauwkeurig door beoordeeld, gechipt en gevaccineerd worden.

Net zoals de jongeren na hun verblijf weer naar Nederland gaan is het ook noodzakelijk de dieren te herplaatsen en doorstroom te hebben om hun voorbeeldfunctie in Spanje te behouden door steeds weer nieuwe dieren een nieuwe kans te geven. In Spanje is het echter zeer moeizaam om voor deze dieren een goed huis te vinden, de cultuur gaat anders met huisdieren om. Natuurlijk begrijpen wij dat er in Nederland voldoende eigen dieren herplaatst moeten worden en dat deze waarschijnlijk de voorkeur hebben. Toch vragen wij uw hulp! Aangezien deze dieren door Nederlandse jongeren en hun gastouders (met nog drie eigen kinderen) zijn verzorgd en getraind het zeer goed mogelijk maakt de dieren in Nederland te laten aarden. Ze zijn geresocialiseerd en getraind en krijgen vaccinatie en een omschrijving van hun huidige gedrag mee.

Onze dieren verdienen uw professionele begeleiding en nazorg tijdens het plaatsen!

Is het mogelijk om af en toe, op vaste basis of indien de dierenstand van uw asiel het toelaat, een aantal dieren op te nemen en verder te helpen? Er zijn voor u geen kosten om het dier in Nederland te krijgen, en ze zijn volledig gecontroleerd, gechipt en gevaccineerd.

Graag hoor ik van u of er een mogelijkheid is, komt of dat u meer informatie wenst, mijn telefoonnummer is [06-14266550](tel:06-14266550)

Vriendelijke groet,

Desirée Groen
Traject ondersteuner SORIA & REFUGIO

Bijlage: Brief dhr Soria Domingo, eigenaar REFUGIO

Beste,

Ik wil mij graag voorstellen. Ik ben Tista Soria Domingo en run een gezinshuis in Spanje. Wij vangen kinderen op uit Nederland die wij als gezin een nieuwe kans willen geven. Wij hebben diverse vormen van dagbesteding, waaronder een dierenasiel en een educatief lescentrum met bostuin. Dit heeft de naam Refugio.

Refugio is zo'n 4 hectare groot en ligt in Aspe (Alicante).

Deze 4 hectare grond is een bostuin, een natuur- en milieuvriendelijke tuin. In deze bostuin is een dierenasiel gevestigd.

Het hele jaar door kunnen onze jongeren aan de slag in de bostuin en in het dierenasiel waarbij 'beleven, ontdekken en leren' centraal staan. De jongeren ervaren veel hulp van de onvoorwaardelijkheid van de dieren en leren zo iets voor hen terug te doen.

De inwoners van Aspe en bezoekers zijn welkom op de tuin en er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals het lentefeest in april. Daarbij kent Refugio ook een grote groep vrijwilligers die een handje helpen in de bostuin.

Ook biedt Refugio voor mensen met Alzheimer en de meervoudig gehandicapten van centro El Puente enkele keren per week een leerzame en ontspannende ochtend.

De instroom van de dieren gaat prima, maar de uitstroom gaat slecht. Vandaar dat wij partners zoeken in Nederland die ons kunnen helpen de dieren van een fijn thuis te voorzien in Nederland.

Mocht ik uw interesse hebben gewekt, is het goed om te weten dat alle dieren door onze eigen dierenarts (in dienst van Refugio) voorzien wordt van alle vaccinaties en een chip die nodig zijn en er geen kosten zijn voor u om de dieren in Nederland te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Tista Soria-Domingo



VERSLAG

“Samenwerkingsverband Dierenopvang REFUGIO & Dierentehuis ‘t Hart”

Op zaterdag 3 maart 2018 kwamen er 5 honden uit de Spaanse Dierenopvang REFUGIO (onderdeel van het Gezinshuis plus SORIA) naar Nederland. Tista Soria en zijn zoons Fabian en Sebastiaan brachten deze honden zelf naar Nederland om zo de samenwerking met Dierentehuis ‘t Hart in Soest op te starten. Sander de Graaf, coördinator dierverzorging ving de honden op, samen met het team van Dierentehuis ‘t Hart in Soest. Ook coördinator Barbara van ‘t Hoen was erbij aanwezig.

Als trajectondersteuner had ik de eer om te zoeken naar huisvestingsmogelijkheden voor de honden. In de dierenopvang van REFUGIO worden diverse diersoorten door jongeren die onder leiding van de Nina Soria staan verzorgd. Doorstroom van de gezonde opgeknapte en herplaatsbare dieren is er echter zeer weinig. Vanuit die uitdaging werd een oplossing gezocht.



Aangezien de jongeren uit Nederland komen, de gezinsouders ook Nederlands zijn was Nederland een zeer goede optie. Na contact met diverse instellingen werd Dierentehuis ‘t Hart in Soest als eerste een samenwerkingspartner. Enkele kleinere asiels en opvangplekken staan er ook, onder strenge regels en afspraken (vaccinaties, rassen & karaktereigenschappen) open voor maar in Soest was men meteen gecharmeerd van het hele verhaal rondom deze honden.



In Spanje zorgen de jongeren die verblijven in het Gezinshuis plus SORIA voor de dieren. Beiden kunnen zich aan elkaar optrekken wanneer het om zorg, groei en perspectief gaat. Veel dieren komen beschadigd, verwond en afgedankt binnen en met de juiste zorg en begeleiding bereiken ze een waardig bestaan. Vanaf nu is het voor beiden (jongere&dier) mogelijk om na hun verblijf in Spanje ook in Nederland een nieuw en verbeterd leven op te bouwen.

Iets om trots op te zijn!